

Næstved, den 11. juni 2017

Til Holmegård Tennisklub

Kære Ib Marthin.

Som jeg husker det.....



I det tidlige forår 1977 annoncerede Niels Gørgens i Næstved Tidende, at han havde planer om at starte en tennisklub i Fensmark. Alle interesserede var velkommen til at møde op på Holmegård Skole en dag i marts – formentlig den 18. – kl 19. I min egenskab af advokat og formand for tennisklubben i Næstved spurgte Niels Gørgens, om jeg ville lede mødet. Vi mødte begge op spændte på fremmødet og udrustet med de nødvendige redskaber – en protokol og udkast til vedtægter.

Som jeg erindrer det, kom der en snes interesserede, iblandt dem overlæge Steen Madsen.

Niels Gørgens bød velkommen med wienerbrød og kaffe og bad mig være dirigent for forsamlingen.

Niels Gørgens orienterede om mulighederne for at spille tennis i Fensmark og havde planer om at spille indendørstennis indtil der blev lavet et udendørsanlæg.

Det blev nu min opgave at undersøge om de fremmødte kunne tilslutte sig Niels Gørgens ønske om at lave en tennisklub i området, og da alle - ikke overraskende- netop var kommet om dette formål, kunne vi gå videre til næste punkt at danne en forening. Jeg fremlagde derfor udkastet til vedtægter, som alle kunne tilslutte sig, hvorefter foreningen nu var en stiftet; men foreningen havde endnu ingen ledelse, som den skulle have ifølge de netop vedtagne vedtægter, så jeg udbad mig forslag til medlemmer af bestyrelsen. Det blev ikke noget kampvalg, da der kun blev opstillet det nødvendige antal til at dække posterne ifølge vedtægterne.

Så var Holmegård Tennisklub en realitet.

Bestyrelsen modtog en protokol med henblik på at skrive et referat om det passerede – om denne protokol endnu eksisterer vil enhver kunne overbevise sig om, at det forholde sig her beskrevet.

Med venlig hilsen
og Stort Til Lykke med de første 40 år

Søren Arentoft.

PS.: Tak for sidst, det var hyggeligt at være til stede på jeres dejlige anlæg.